

Trouwen in de Christengemeente Hardinxveld-Giessendam

Fijn dat je wilt gaan trouwen! Een tijd van voorbereiding en samen toegroeien naar het moment dat je elkaar trouw belooft in het bijzijn van God en de gemeente. Waarbij je ook aangeeft dat je afhankelijk bent van de zegen van God en de ondersteuning van de gemeente om dit verbond tot een succes te maken.

Als gemeente geloven we in de kracht die uitgaat van deze belijdenis van trouw naar elkaar, God en de gemeente. God en de gemeente zijn getuige van deze belofte. En daarmee ook verbonden aan de trouw die jullie elkaar beloven.

Om deze (toch wel plechtige) ceremonie goed te laten verlopen is het belangrijk dat je bij de planning van dit moment rekening houdt met een aantal praktische dingen:

- De trouwdienst wordt bij voorkeur gehouden in het gebouw van Christengemeente aan de Breedeway 1a.

Een voordeel voor jullie als stel dat gaat trouwen is dat er geen huur voor zaal en apparatuur betaald hoeft te worden. De gemeente biedt aan dat zij de kosten voor gebruik van het gebouw en apparatuur voor haar rekening neemt.

- Zoals hierboven al kort aangetipt is trouwen onder verantwoordelijkheid van de Christengemeente méér dan aan de oudsten vragen of je door één van hen ingezegend kunt worden. Dit gaat uit van de gedachte dat ook de gemeente verantwoording heeft in de belofte van trouw die jullie naar elkaar uitspreken. Dat kan natuurlijk alleen als niet alleen de oudste en familie, maar ook de gemeente aanwezig is als getuige bij dat moment.

Doordat de gemeente groeit merken we dat er bij mensen makkelijk de neiging ontstaat om je te richten op een kleinere groep bekenden. Dit komt ook tot uiting in het al dan niet aanwezig zijn bij, voor anderen, belangrijke momenten zoals de trouwdienst. Het vieren van deze belangrijke gebeurtenissen op een andere plek dan in ons eigen gebouw, draagt naar onze mening niet bij aan dit gevoel van de gemeente erbij te horen.

De Bijbel beschrijft de gemeente als lichaam dat nauw met elkaar samenwerkt in het Koninkrijk van God. Ieder zijn rol en plek. De rol van getuige bij een trouwerij kan naar onze mening alleen serieus opgenomen worden als ze door het aanstaande echtpaar ook zo gezien wordt.

Als gemeente kiezen we er daarom ook voor om aanstaande echtparen aan te moedigen de gemeente nadrukkelijk uit te nodigen, haar te zien als een noodzakelijke getuige bij een cruciaal moment voor het verdere leven.

- Omdat de gemeente helemaal gerund wordt door vrijwilligers is het op maandag tot en met vrijdag alleen mogelijk om in ons gebouw te trouwen vanaf 18:00 uur. Op zaterdag kan de hele dag getrouwd worden.

Dit om te voorkomen dat onze vrijwilligers door het jaar heen verschillende van hun vrije uren op moeten nemen voor de diverse trouwdiensten die het hele jaar door plaats vinden. Een financiële vergoeding weegt voor velen van hen niet op tegen het inleveren van vrije dagen.

- Omdat de gemeente het erg belangrijk vindt dat ze aanwezig is bij de ceremonie van het elkaar trouw beloven en haar rol als getuige serieus neemt, kan ook op zondagmorgen tijdens de gewone dienst getrouwd worden.

In een tijd waarin steeds vaker een scheiding gemaakt wordt tussen het trouwen in de burgerlijke gemeente, het trouwen in de kerk (de gemeente) en het trouwfeest (op een feestlocatie), lijkt dit ons ook goed te passen.

Indien er redenen zijn om jullie trouwdienst toch op een andere locatie en/of een ander tijdstip te laten plaatsvinden, neem dan even contact op met een oudste. Dan kan overlegd worden óf en hóe de dienst dan toch onder verantwoordelijkheid van de Christengemeente kan plaatsvinden.